

Αγαπητοί γονείς,

Καθώς η φετινή σχολική χρονιά πλησιάζει προς το τέλος της, είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε με μεγάλη χαρά, τον ικανοποιητικό βαθμό συμμετοχής και φοίτησης στο ελληνικό σχολείο, ειδικά των μικρών μαθητών της Α' και Β' Δημοτικού και τη θετική ανταπόκρισή τους στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής.

Μέσα σε αντίξοες συνθήκες η ελληνόγλωσση εκπαίδευση έμεινε ζωντανή, ελπίζουμε ότι θα μείνει ζωντανή και στο μέλλον χάρη στο ζήλο των μαθητών και στην επιθυμία που ευχόμαστε να ξυπνήσει στην παιδική ψυχή τους - στην επιθυμία να διατηρήσουν δίπλα στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα, να την αγαπήσουν και να τη μάθουν καλά με τη συμπαράσταση γονέων και δασκάλων. Αυτή η επιθυμία δεν γεννιέται μόνο μέσα από τα θρανία και τα βιβλία, αλλά και μέσα από την επαφή με τη μουσική, το χορό, τη φύση, τη θάλασσα, τη βαθύτερη, ουσιαστική γνωριμία μ' αυτόν τον όμορφο, ιστορικό τόπο που είναι η Ελλάδα.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, από τα μαθητικά μας χρόνια δεν αποκομίζουμε μόνο γνώσεις, μας συντροφεύουν επίσης στην ενήλικη ζωή μας οι αναμνήσεις από τις ευχάριστες στιγμές που περάσαμε με τους συμμαθητές μας. Γι' αυτό θα θέλαμε να δίνουμε κάποιες φορές τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές μας να συναντιούνται εκτός του σχολικού κτιρίου χωρίς βιβλία και τσάντες! να παίζουν, να χαίρονται και να γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τον άλλον. Γιατί για τα παιδιά, σχολείο εκτός από το μάθημα είναι και το διάλειμμα, η εκδρομή, η χαρά και το παιχνίδι, το οποίο με τη σειρά του δίνει ώθηση και κίνητρο στη μάθηση. Οι γονείς που έρχονται να παραλάβουν τα παιδιά τους, διαπιστώνουν συχνά ότι, ειδικά όταν ο καιρός είναι καλός, συνεχίζουν να παίζουν στον προαύλιο χώρο!

Οι ίδιοι οι μαθητές μας αποφάσισαν φέτος να οργανώσουν μια εκδρομή με βάρκα στο Neckar. Μαζί τους θα είναι ο έμπειρος οδηγός της βάρκας, η δασκάλα και τέσσερις συνοδοί γονείς. Στη συνέχεια θα αγοράσουμε παγωτά και θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη.

Ημερομηνία εκδρομής: Σάββατο 12 Ιουλίου - Τόπος συνάντησης: Neckar Bruecke ώρα 17.00 . Λήξη εκδρομής και συνάντηση με τους γονείς: Stifskirche (μπροστά στα σκαλοπάτια) ώρα 19.30 . Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή. Τα έξοδα της εκδρομής θα καλυφθούν από το ταμείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η δασκάλα μας τάξης