

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Διάβασα την επιστολή που έστειλε ο κ.Βλαχόπουλος,ο οποίος μάταια προσπαθεί απεγνωσμένα να βρεί κάποιον ρόλο σήμερα, αποκομμένος εδώ και χρόνια από την κοινωνία και μη γνωρίζοντας τα προβλήματα που την απασχολούν, αλλά και να εξυπηρετήσει όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτούς που έπαιξαν στις πλάτες των παιδιών μας, τα κομματικά ή προσωπικά τους συμφέροντα.

Κατ' αρχάς, στους μύδρους που εξαπέλυσε εναντίον μου και στην προσωπική επίθεση που μου κάνει, δεν με φοβίζονται και δεν με πτοούν, αντίθετα δείχνουν ότι είναι ο σωστός δρόμος και μου δίνουν την δύναμη να συνεχίσω ν' αγωνίζομαι, γιατί όπως λέει και το σλόγκαν: **Όποιος αγωνίζεται μπορεί να χάσει, Όποιος δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει!** (Εσείς κ.Βλαχόπουλε, έχετε επιλέξει άλλο τρόπο να πετυχαίνετε τους στόχους σας)

Τόσα χρόνια, είτε σαν εκλεγμένος συνδικαλιστής στο εργοστάσιο **MAN Μονάχου** από 10.000 εργάτες, είτε σαν Πρόεδρος των Αλλοδαπών της IG-Metall Μονάχου, Αντιπρόεδρος στην Βαυαρία και μέλος της μικρής επιτροπής Παγγερμανικά εκπροσωπώντας τα συμφέροντα πάνω από 500.000 συναδέλφων Αλλοδαπών όλων των εθνοτήτων, αλλά και έχοντας τον Τιμητικό Τίτλο του Δικαστή στα Εργατικά Δικαστήρια του Μονάχου και φυσικά τόσα χρόνια ασχολούμενος με τα κοινά, στα Συλλογικά όργανα των γονέων και στην Ε.Κ. Μονάχου αισθάνομαι υπερήφανος και προσωπικά και σαν Έλληνας!

Όμως το να προσβάλει κάποιος τα παιδιά μας, τους γονείς και τους Έλληνες μετανάστες που αναγκάστηκαν από την πολιτική αυτών που ΕΣΥ λες ότι:

„επεξεργάζεται λύσεις με γνώμονα το συμφέρον των ελληνοπαίδων (και) της Διασποράς“, είναι το λιγότερο κακόβουλο,προκλητικό και άδικο.

Σήμερα, που κάθε μαθητής και μαθήτρια βιώνουν καθημερινά μαζί με τους εκπαιδευτικούς στο πετσί τους, την υποβάθμιση των ελληνικών σχολείων, από αυτούς τους αρμόδιους, που σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπουλο:

„ολημερίς και ολονύκτια είναι εγκαταστημένοι μέσα στο δικό του γραφείο προκειμένου να επεξεργάζονται λύσεις για όλα τα φλέγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα, είναι, ότι ο κ.Υπουργός συσκέπτεται συνεχώς και έχει λάβει υπόψη του ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ των Γονέων, των οποίων επεξεργάζεται λύσεις με γνώμονα το συμφέρον των ελληνοπαίδων (και) της Διασποράς“.

Σήμερα που ο κάθε γονέας πληρώνει χιλιάδικα στα Φροντιστήρια για να καλύψει τα τεράστια κενά στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες από την ανικανότητα και την εσκεμμένη αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας και των συνεργατών του Υπουργού που **„επεξεργάζονται λύσεις για όλα τα φλέγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα“**, τους οποίους στηρίζει, υποστηρίζει και εκπροσωπεί ο κ. Βλαχόπουλος.

Σήμερα που ο Έλληνας Μετανάστης (παλαιός ή νέος), προσπαθεί να χτίσει το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του, πάνω στα νέα δεδομένα και στις δικές του μόνο δυνατότητες στο περιβάλλον που ζεί, μιας και η ελληνική πολιτεία απέχει όπως πάντα, έχοντας και και εξαπατηθεί από τους δικούς σου αν“(ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ)” επανηλλειμένα, θεώρησε σωστό και πρέπει να εμφανισθεί ξανά ο κ. Βλαχόπουλος! **Τυχαίο, δεν νομίζω!**

Αγαπητέ Γιώργο, καλώς εμφανίστηκες, ακόμα και αν προσπαθείς πάλι να παίξεις τον γνωστό σου ρόλο και να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντα των αφεντικών σου, είσαι και ΕΣΥ παιδί της Διασποράς και στην δικιά μας Δημοκρατία, έχεις λόγο,άποψη και είναι σεβαστή.

Εμείς όμως, ούτε τα ΜΑΤ, ούτε τις δυνάμεις καταστολής, ούτε χαρτιά επίταξης θα στείλουμε, ούτε χαράτσια ούτε απολύσεις (είναι και ο λόγος που δεν θα αναφέρω από ποιούς έχω τις πληροφορίες, οι σημερινές λένε ότι σε λίγες εβδομάδες ο Υπουργός θα αναγγείλει την **Πρόθεση του** για μια ακόμα παράταση, αλλά τον Ιούνιο θα ισχύσει ο Νόμος όπως είναι) ούτε ξεπούλημα του Δημόσιου πλούτου, ούτε και της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και Παιδείας. **(Νόμος 40/27 του 2011).**

Σήμερα **08.02.2013** με το Νόμο 40/27 του 2011 §5.4, που ψήφισαν στην Βουλή (και τη δικιά σου, δυστυχώς στήριξη) ορίζει ότι.

Λύκεια που έχουν ιδρυθεί η αναγνωρισθεί κατά της διατάξεις του ν.δ 695/1970(ΦΕΚ)221 Α) στην ΟΔ Γερμανίας.....ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.....

Αυτό ισχύει σήμερα,

και όχι η παραπληροφόρησή σου, η εσκεμμένη θολούρα και στάχτη στα μάτια των ελλήνων μεταναστών με λόγια, όπως τα παρακάτω από το κείμενο Βλαχόπουλο.

„Διότι, ΟΥΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, πήρε ο Υπουργός, ΟΥΤΕ ΕΓΙΝΕΚΑΠΟΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ για παράταση ή άδικη εφαρμογή του Νόμου.“

Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς, ότι δεν πήρε καμία απόφαση εκτός από αυτήν που ισχύει από το Νόμο 40/27 §5!

Η παράταση που δόθηκε και δόθηκε, μόνο χάρη στον αγώνα που έδωσαν ενωμένα τα συλλογικά όργανα των γονέων και οφείλω να ομολογήσω και την στήριξη κάποιων ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην Γερμανία, (πχ: Ενικός, Ζούγκλα, Ράδιο Αθήνα, Ευροπολίτης, κλπ) όπως και κομμάτων της Αντιπολίτευσης (Συνασπισμός, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΚΚΕ) ανεξάρτητα από τους λόγους, ήταν, γιατί το ξέχασες ηθελημένα στο γράμμα σου κ. Βλαχόπουλε, μόνο για την σχολική χρονιά 2012/2013, δεν το ξέχασαν οι μαθητές και οι γονείς όμως, που βλέπουν το μέλλον των παιδιών τους να καταστρέφεται και το πορτοφόλι τους να αδειάζει, εξαιτίας της πολιτικής αυτών, που ΕΣΥ εξυμνείς.

Κύριε Βλαχόπουλε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια λέει ο σοφός λαός μας,

Αυτό που απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας είναι, να ξεκαθαρίσει την θέση του **ΣΗΜΕΡΑ** και πριν τις εγγραφές των μαθητών του Μαρτίου, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι γονείς έγκαιρα, για να αποφασίσουν θέλοντας το καλύτερο για το μέλλον των παιδιών τους, αν θα στείλουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο η όχι και αυτό είναι το λιγότερο που ζητάμε και θα ήταν τίμιο, σωστό και αυτονόητο σε μια Δημοκρατική χώρα, από τον εκπρόσωπό τους Υπουργό Παιδείας, προς τους Έλληνες πολίτες και τα παιδιά τους, όπως προβλέπει και Σύνταγμα μας!

Εμείς οι γονείς πιστεύουμε πλέον ότι σκόπιμα ακολουθούν αυτή τη στρατηγική της σταδιακής υποβάθμισης και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, έτσι ώστε να λιγοστέψουν οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία και μάλιστα να ρίξουν στο τέλος τα βάρη και να συκοφαντήσουν (φυσικά και με την βοήθεια των εδώ εκπροσώπων τους πχ: του κ. Βλαχόπουλου) τους Έλληνες Μετανάστες και τα συνδικαλιστικά τους όργανα.

Ζητάμε και απαιτούμε για μια ακόμη φορά την έναρξη διαλόγου με τα εκλεγμένα όργανα των γονέων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των φορέων του ελληνισμού για το μέλλον των ελληνικών σχολείων στη Γερμανία και όχι αυτό που ζούμε όλα τα χρόνια, δηλαδή αυτό που λέει ο κ. Βλαχόπουλος στο γράμμα του, ότι:

„ο κ.Υπουργός - έχοντας και σχετική εισήγηση των κομματικών συνεργατών του- θα ανακοινώσει εμπρόθεσμα την στρατηγική του“,

Εμείς απαντάμε:

Όχι άλλους Σωτήρες,

Όχι άλλο για εμάς χωρίς εμάς.

Όχι άλλο εισηγήσεις κομματικών συνεργατών!

Αλλά, διάλογο, συζήτηση και κοινές αποφάσεις, με όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς και την Πολιτεία για το μέλλον της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και παιδείας στο εξωτερικό, για το καλό των παιδιών μας, των Ελλήνων μεταναστών και της Πατρίδας Μας, που όλοι μαζί θα στηρίξουμε, θα υποστηρίξουμε και θα πετύχουμε.

ΥΣ: Δεν πρόκειται φυσικά να απαντήσω σε καμία πρόκληση και να ανοίξω διάλογο με τον κ. Βλαχόπουλο, γιατί,

Αυτά που μας ενώνουν φίλε Γιώργο εμάς τους Έλληνες Μετανάστες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά, που Εσύ κ. Βλαχόπουλε θα ήθελες να μας χωρίζουν!

“οτι είναι υπογραμμισμένο , είναι κοπή από το κείμενο του κ. Βλαχόπουλου και τέλος,

Κύριε Γιώργο Βλαχόπουλο, αν μπορείς, μην κάνεις άλλο κακό στα ελληνικά σχολεία στα παιδιά μας και στην Πατρίδα Μας.

Με αγωνιστικούς πατριωτικούς χαιρετισμούς

Κρίκης Αθανάσιος