

Αγαπητοί φίλοι,

δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην σοβαρότατη υπόθεση των εκπαιδευτικών θεμάτων, από το να χάνουν τα συλλογικά όργανα των Γονέων την αξιοπιστία και σοβαρότητά τους. Και ακόμα χειρότερα – και ηθικά απαράδεκτα- , όταν αυτές οι σκόπιμες κινήσεις λασπολογίας και παραπληροφόρησης έχουν σαν κίνητρο την προσωπική προβολή μικρόψυχων ηγετίσκων που ευχαρίστως στέλνουν τα παιδιά τους σε γερμανικά σχολεία ...

Κατ αρχάς, για να το ξεκαθαρίσουμε, ως μέλος της Επιτροπής Παιδείας της ΟΕΚ – και όχι μόνο με αυτή την ιδιότητα- ανήκω σε εκείνους που νομιμοποιούνται να πάρουν θέση, καθόσον συμπεριλαμβάνομαι στην ομάδα προσώπων που αναφέρονται στην πιο κάτω παράγραφο του κειμένου του κ. Κρίκη: **« Σας παρακαλούμε, όλους όσους ασχολούνται με τα σχολικά, να προσπαθήσουν μέσα από τις δικές του δυνατότητες ο καθένας, συλλογικά η ατομικά να μάθει ότι μπορεί πάνω σε αυτό και να ενημερώσει τα συλλογικά του όργανα.»**

Έτσι λοιπόν κι εγώ, νομιμοποιούμενος, διάβασα με ενδιαφέρον τις αδικαιολόγητες πιθανολογίες του Ομοσπονδιακού Οργάνου των Γονέων, οι οποίες – δια χειρός κ. Κρίκη- δεν έχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, που προέρχονται από τα διπλανά γραφεία των ...καλοθελητών πληροφοριοδοτών του Κρίκη, μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, όπου βρέθηκα. Αν όχι οι ίδιοι βαρύγδουποι πληροφοριοδότες του κ. Κρίκη, πάντως οι με αυτούς συνεργαζόμενοι συνάδελφοί τους, ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ τους φόβους και τις δήθεν πληροφορίες του Θανάση μας. Διότι, ΟΥΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, πήρε ο Υπουργός, ΟΥΤΕ ΕΓΙΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ για παράταση ή άδικη εφαρμογή του Νόμου.

Αυτό που εγώ πληροφορήθηκα ...και μάλιστα αρμοδίως, από τα χείλη συνεργατών του κ. Υπουργού που ολημερίς και ολονύκτια είναι εγκαταστημένοι μέσα στο δικό του γραφείο προκειμένου να επεξεργάζονται λύσεις για όλα τα φλέγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα, είναι, ότι ο κ. Υπουργός συσκέπτεται συνεχώς και έχει λάβει υπόψη του ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ των Γονέων, των οποίων επεξεργάζεται λύσεις με γνώμονα το συμφέρον των ελληνοπαίδων (και) της Διασποράς.

Επίσης πληροφορήθηκα, ότι ο κ. Υπουργός - έχοντας και σχετική εισήγηση των κομματικών συνεργατών του- θα ανακοινώσει εμπρόθεσμα την στρατηγική του , ώστε να λυθούν οι όποιες παρεξηγήσεις.

Δεν είναι λοιπόν μόνο άκαιρο να του βάζουμε «πέτρες στα πόδια» , αλλά και πραγματικά ανήθικο. Με σπέκουλες και τρομολαγνεία δεν κερδίζεται ούτε η αξιοπιστία μας, ούτε η μάχη που όλοι δίνουμε για τα ελληνόπουλα.

Θα πρότεινα λοιπόν στον γραφικό Θανάση μας, να περιμένει πριν εξαπολύσει τους «μύδρους» της έμμεσης λασπολογίας. Και εγώ υπόσχομαι να σας γνωστοποιήσω τις εγκυρότατες πηγές μου περί του αντιθέτου των ψευδών ισχυρισμών της «Ομοσπονδιακής» Παραπληροφόρησης, μόλις ο φίλος Θανάσης μας γνωστοποιήσει τις δικές το, πράγμα που αν ήταν σωστός όφειλε να το πράξει και να μην αφήνει λάθος εντυπώσεις. Ακόμα και αν προέρχονται από τον υπάλληλο του Κυλικείου του Υπουργείουγιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι προέρχονται από το Υπουργικό Γραφείο.

Καλώ λοιπόν τον κ. Πρόεδρο να μας γνωρίσει τις «πηγές» του για να αντιδράσουμε εγκαίρα και σωστά. Διαφορετικά να σωπάσει..... να λουφάξει και να περιμένει άλλη ευκαιρία να εμφανιστεί ως Σωτήρας και Τιμητής. Αυτά.

Με εκτίμηση

Γιώργος Δ. Βλαχόπουλος

Νομ. Σύμβουλος

Μέλος ΔΣ ΟΕΚ

Επιτροπή Παιδείας

WWW.SXOLIO-tübingen.de